

MARIA CHRISTINA KERK

Protestantse Gemeente te Den Dolder



*De opgravingen van het vissersdorp Betsaïda aan de noordzijde
van het meer van Tiberias
Lucas 10 vers 13*

Z O N D A G 16 juli 2023
5^e zondag na Trinitatis

Orde van dienst:

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Roel Knol
Organist: Chris de Jong
Ouderling: Ron Coljée
Diaken: Marianne Koster
Lector: Trix Veldhuizen
Kerk TV: Peter Koster
Koster: Jan Nagtegaal

ORGELSPEL - de dienstkaarsen worden aangestoken -

KLOKGELUI - wanneer de klok luidt gaan allen staan -

WELKOM - **Liedboek 213; de verzen 1,2 en 3**

Onze hulp is in de naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v Hier in de kerk en thuis, verbonden met elkaar, bidden wij:

v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,

A Die hemel en aarde gemaakt heeft.

v In verbondenheid met wie thuis met ons meevieren
bidden wij:

KYRIE-GEBED / openingsgebed

Zingen Loflied 713: de verzen 1 en 2

Dienst van het W O O R D

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: **Psalm 73** door de lector

Uit 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis

Psalm 73

God is goed geweest voor mij
o ja
heeft mij gelouterd.

Mijn voeten gingen verkeerd
ik was op weg naar de chaos:
ik was jaloers op Ploert en
Schender
op hun welvaart, hun buiken.
Alle stervelingen moeten
zwoegen
maar zij niet,
snoeren diamanten om hun nek
uitpuilende ogen
grote monden vol haat
bek tot in de hemel
tong die de aarde vergiftigt.

Dus kruip je voor ze,
konkel je mee.

Ze zeggen: die allerhoogste,
die god van jullie weet niets.

Ik beproefde mijn hart,
probeerde niet te haten.
Dacht: ik ga met ze meedoen –
waarom hún weg niet gegaan?

Maar dan verloochen ik
wat ik tot nu toe geleefd heb
en laat mijn kinderen over
aan het sluipende kwaad

zo zwalkte ik heen en weer.

Toen, plotseling, werd het licht
en zag ik hun einde, hun niets,
hoe ze verdampen in leegte.

Gek was ik, zuur, verbitterd,
een beest was ik, tegen jou aan
maar wel ´tegen jou aan`.
Mijn hand in jouw rechterhand.

Jij hebt een plan, hou me vast.
Ik weet niet waarheen, ik wil
geen hemel, ik wil de aarde.
Ik wil dat mijn hart het houdt
en dat jij mijn rots bent voor
eeuwig.

Ver weg van jou is het geen
leven.
Dicht bij je komt het wel goed.

Zingen lied 221: de verzen 1, 2 en 3

Tweede lezing: **Lucas 10: de verzen 1 tot 21** door de voorganger
uit de Naardense Bijbelvertaling

Zingen lied 362; de verzen 1, 2 en 3

OVERDENKING

